

Spetters

Spetters zet Tynje op de kaart!

De laatste berenlullen vlogen over de toonbank van de Happieshoek. Het parkeerterrein deed voor de laatste keer dienst als crossbaan. De crossers reden hun laatste rondjes. De spelers waanden zich nog één keer in de jaren '80. En het applaus daalde voor het laatst neer van de tijdelijke tribunes aan de Breewei.

En toen was het stil...

Een half jaar lang (en voor sommigen langer) stond het leven voor veel Tynsters in het teken van Spetters. Met man en macht werd er dag in dag uit aan dit immense project gewerkt. Voor de één betekende dit het doorpluizen van een script van voor naar achter, voor de ander was het sleutelen aan motoren, websites, begrotingen en wat al niet meer. In de afgelopen twee weken kwam alles samen. Van parkeerwachters tot grime en van bestuurslid tot crosser, iedereen zette zich met hart en ziel in voor deze prachtige productie. Avond aan avond is er keihard gewerkt, voor en achter de schermen, om het massaal toegestroomde publiek een waar spektakel voor te schotelen. Daarom een groot woord van dank voor alle vrijwilligers, creatives, spelers, crossers, sponsors, betrokkenen en vooral ook voor ons prachtige publiek! Wat was het mooi en wat mogen we trots zijn met z'n allen.

Graag tot in 2019!

Foto: Berend Drent



BEDANKT!